

NOTISER FRÅN MARKERNA

Isnäbbade änder i Arbogaån

Lars Löfgren

Vid långvarig vinterkyla fryser arbogatraktens vattendrag igen på de flesta håll. Mitt inne i stan håller sig dock än länge öppen. Där ansamlas änder vid sträng kyla. Den gångna vintern var kall och medförde att ca 120 gräsänder och ett tiotal knipor fanns i ån under februari. Då sågs också en kanadagås där, såvitt jag vet den första riktiga vinteriakttagelsen av arten i trakten.



"Isnäbbad" gräsandhona i Arboga, februari 1982. Foto: Lars Löfgren

Under senare år har den fågellintresserade i Arboga kunnat studera ett egendomligt fenomen på gräsänderna i än under stark vinterkyla. Fåglarna har haft näbbarna besatta med en större eller mindre isklump, som uppenbarligen irriterat gräsanden mycket. Enligt Ulf Eriksson har såga här "isnäbbade" gräsänder uppträtt i än sen 4 år tillbaks. Han tror sig också veta att änderna dock alltid kan äta och att alltså isklummen sitter bara på övernäbben.

Vid en mildväraperiod kunde jag vid ett tillfälle iaktta hur en and inför mina forskaende ögon plötsligt tappade en stor isbit från näbben. Klumpen var lika stor som andens huvud! Uppemot 20-talet gräsänder av ca 120 har haft sina näbbar överfrusna samtidigt under februari 1982.

Korsning mellan ladusvala och hussvala ob- serverad

Tomas Carlsson

Under juli 1981 arbetade jag med takläggning på ett torp väster om Hällefors. Bland de ca 5 par ladusvalor som häckade vid torpet fanns hela tiden en avvikande svala.

Dessa två gräsänder död har allltså inte satts i samband med näbbfryningsfenome-

net. En förfrågan i lokalpressen gav inte besked om huruvida någon arbogabo har sett fenomenet tidigare årtionden, men en dam berättade att hon sett något liknande inne i Örebro för ca 40 år sen hos gräsänderna i Ürebro parker.

Några välkända ornitologer i Syd- och Mellansverige har på förfrågan berättat (muntl. 1982) om sina iakttagelser av vinteränder. Ingen har något minne av ökad dödligitet i samband med nedisning av näbbarna. Att näbbarna fryser till isklumper tycks vara mycket ovanligt enl. Roland Staav (Stockholms ström), Leif Nilsson (södra Sverige), Ragnar Nilsson (Örebro) och Sturen Larsson (Västerås).

Eftersom gräsänderna får näbbarnas översida nedisad kan man våga en förmodan om att utändningsluften är en bov i dramat. Några studier av fåglarna i handen har dock inte gjorts och vi måste erkänna att vi hittills inte har några fakta i mälet. Teorier som framförts är förekomsten av industriutsläpp i än, ärftliga orsaker hos gräsänderna eller beteenderubningar. Uppströms Arboga finns bl.a. ytbehandlingsindustrier och pappersindustrier, som båda använder sig av fettlösningsmedel. Änderna kanske inte förmår producera tillräckligt mycket fett för sin kroppssole-

ring eller har upphört att begagna näbben som verktyg för insmörjning av kroppen? Not alla dessa teorier talar det faktum att några änder inte hittats ihjäl frusna eller fastfrusna i isen.

Det kanske är dags att studera fenomenet med "isnäbbade" gräsänder i Arboga lite närmare? Varför sker inte samma sak på andra håll i Mellansverige?

Fågeln plämnde mest om en ladusvala, men med kortare stjärt. Det ens stjärt-sproret var ett par ca längre än det andra. Den hade ljus övergump men inte lika markerad som hos hussvala. Fågeln hade ladusvalans röda haklipp, men saknade det svarta halsbandet som avgränsar det röda mot bröstet. Av det forna halsbandet fanns bara en del av sidorna kvar.

Svalan uppträdde tillsammans med de ladusvalor som fanns vid huset och nägot avvikande lätte kunde aldrig urskiljas. Den flög ofta tillsammans med ladusvalor in på ladans lage där flera par häckade. Tyvärr var det endast två bon som var möjliga att kontrollera regelbundet och jag såg aldrig svalan i något av dessa bon. Även två par hussvala besökte ibland torpet men dessa häckade sidsrig.

Korsningar mellan ladu- och hussvala förekommer, men mycket sällsynt. Det kan dock vara på sin plats att varna för en viss förväxlingsrisk med rostgumpsvala.



Den avvikande svalan i Hällefors.

Teckning: Tomas Carlsson