

Blåhökar övernattande i flock

Hans Wilhelmsson från Arboga rapporterar om en flock blåhökar som övernattade i flock på Vibyslätten — ett fenomen som är känt men sällan iakttaget.

Vibyslätten är en ganska omfattande jordbrukslätt belägen någon km norr om Arboga. Området, som har en varierad växtlighet med träd, buskar och odlingar, attraherar åtskilliga rovfåglar vid sträcktid och av den anledningen gjorde jag ett besök där den 10 oktober 1998 vid 17.30-tiden.

Vädrat var mulet, tre ornnvråkar, två fjällvråkar och två blå kärrhökar fanns inom synhåll och hela tiden kunde jag studera flygande eller sittande rovfåglar.

I skymningen, vid 18.15-tiden, fick jag se fyra blå kärrhökar som satt på ett stubbat fält, jämnt utspridda, ca 10m från varandra. Det såg lite ovanligt ut så jag dröjde kvar ett tag. Då upptäckte jag plötsligt fler kärrhökar komma flygande någon km längre bort på väg mot de sittande — det var två hannar och en brunfärgad, och när jag vände mig om såg jag ytterligare två, en hanne och en brunfärgad — komma i rak och rask kurs mot den lilla ansamlingen på fältet.

Någon minut senare var hela kärrhöksflocken på vingarna — väl samlad — strax ovanför ett gräsbevuxet område i närheten. Det var en något märklig syn att se alla blåhökar fladdrande i luften. Jag räknade sex brunfärgade och tre hannar, varav en med brunt inslag på ryggen.

Efter hand så började den ena fågeln efter den andra dimpa ned i gräset och snart var det helt lugnt i luften. Kärrhökarna försvann i det höga gräset och satte sig alltså i närheten av varandra inom ett område på ca 2,5 x 25 m. Att det var fråga om övernattning i flock var tydligt, men det var ett beteende som jag inte kände till hos blå kärrhökar. Senare läste jag i Jonssons bok att den blå

kärrhöken kan övernatta i grupper på upp till 20 individer i bladväss eller högt gräs.

Som det hela tedde sig, var övernattningsplatsen — som ligger i mitten av Vibyslätten — bekant för kärrhökarna och kanske används den ofta eller varje natt vid den tid under flyttningen då fåglarna vistas i området, innan de drar vidare. Man kan också fråga sig från hur stort område kärrhökarna kom inflygande, om det var från hela Vibyslätten, en del av den eller även från kringliggande marker. Det vore intressant att få höra om andra liknande iakttagelser.

Hans Wilhelmsson, Arboga



Övernattare vid Näs, Fläckebo

Den 17 september 1997 såg undertecknad, Torbjörn Hegedüs m.fl, tre adulta blå kärrhöksbarn vid Näs, Fläckebo som först såg ut att jaga ibop, eller åtminstone patrolera samma område. Så småningom slog de sig till vår förvåning ned på några nedhängande grenar i samma träd i strandskogen och satt där sedan mindre än en meter ifrån varandra under resten av kvällen. Om minnet inte sviker mig faktiskt ända till skymningen

DGN

Drömtorn i Skultuna!

I början av hösten förra året stod det klart, det nya skådartornet vid "Pumphuset" strax utanför Skultuna.

Den 17 september -98, efter några hundra timmars arbete och kronor, kom skapelsen på plats och man kan säga att ett embryo till en naturpark nu skapats söder om järnvägsbron vid det s.k. "Pumphuset". Där — vid den natursköna fågel-, fisk- och djurrika platsen (över 100 olika fågelarter per år, bäver, mink, ål, räva, rådjur mm) har jag placerat en läktare för framtida fågelkonserter. Ett mindre "älgpassliknande" torn med utsikt över norra delen mot järnvägsbron finns även på plats.

Mellan tornen har jag röjt och sandat en stig, för att i.o.m. lågskor skall kunna ta sig fram även under regniga morgnar.

En fortsatt sträckning på stigen mot järnvägsbron har även påbörjats. Invignings- och skedde i våras i månadsskiftet april — maj.

Titta gärna ner till tornen lite då och då, så kanske ni försvårar eller förhindrar vandali-

sering (som tyvärr inträffat redan innan tornen kom på plats).

Jag vill inte höja fågeliskådare och ornitologer till skyarna utan bara ett par meter, och eftersom det är inne att vara ute, så ses vi väl vid tornet!

Gert

Ett STORT OCH VARMT TACK

till alla sponsorer: Skultuna Flexible, Skultuna Folie, Gränges Service och Skultuna Plåtverkstad, som alla ställt material mm till förfogande och tack till markägaren Herbert Lundgren som med norrländskt lugn och caterpillar fyllt upp och fixat en uppställningsplats på sin mark. Tack också till Heikki som med sisu och mustiga eder betvingat de mest hårdnackade stålblock till att bli fogliga delar av bygget.



Tornet i Skultuna står nu färdigt för skådare.