

## Pilgrimsfalkar i Arboga

Text: Seppo Leppälampi

**Ibland faller alla bitar på plats** när det gäller ett långvarigt och idogt arbete. Den 3 april fick vi i Arboga Fågelklubb (AFK) frågan från Tina i Hedströmsdalens Ornitologiska Förening (HOF) om vi kunde tänka oss att ta hand om årets pilgrimsfalkungar från Nordens Ark. Anledningen var att klubben misstänkte att en naturlig häckning var på gång någonstans upp på Norska Silon i Köping.

**AFK hade bearbetat Lantmännen Fastigheter** om tillstånd under ett antal år för att härbärgera en hackinglåda upp på Silon i Arboga, som stått tom sedan ett 10-tal år. Av olika anledningar har vi tidigare inte fått till det trots villiga sponsorer.

Vi kontaktade på nytt Lantmännen Fastigheter i Örebro och fick ett positivt bemötande men på villkor att ett avtal skrevs om nyttjande av Arboga Silon. När vi enats om avtalsinnehållet så gällde det att agera skyndsamt då en ny kull var på gång vid Nordens Ark.

Nu blev det full aktivitet! Vid ett styrelsemöte togs beslut om vårt deltagande och att bilda en arbetsgrupp för projektet. Sponsorer säkrades och gruppen för hackinglådan satte igång planeringen för lädbygget. Här hade vi stor hjälp från HOF som byggt ett antal "lådor/holkar". Vi hade heller inget problem med att bilda en bevaknings-/ matargrupp till vårt projekt, totalt anmälde sig 24 villiga personer.

**Kontakt togs med Nordens Ark** där vi fick ett mycket positivt bemötande från Dick Liljegen, ansvarig för Pilgrimsfalkprojektet. Arboga ligger precis rätt geografiskt och vår tillgång till Lantmännens Silo var också mycket positivt. Den 15 maj fick vi ett videomeddelade att vi skulle få tre unga pilgrimsfalkar, en hane och två honor. Ungarna var



FOTO: STIG BLOM



Hackinglådan lyfts 40 m upp till silons tak

kläckta 10 och 12 maj och vi skulle få ungar levererade till Arboga ca 35 dagar efter sista kläckningen.

**Det har varit lätt att hitta sponsorer.** "Det är en ära att få medverka i det här projektet", har varit en återkommande kommentar. Den lokala bygghandeln bidrog med allt byggmaterial, Sparbanken Västra Mälardalen med medel för kameraövervakning och som grädden på moset bidrog en lokal ägare till mobilkranar med upplyft (ca 40 m) av vår hackinglåda tillsammans med ca 200 kg grus.



FOTO: STIG BLOM



Honorna sitter på silokanten och övar sina vingar.

**Leveransdagen den 18 juni.** Alla i gruppen var närvarade vid Arboga Silon och hela den unika händelsen dokumenterades av en reporter från Arboga Tidning med ett stort reportage på framsida och mittuppslag.

Lådan öppnades kl 10.35 på midsommar-dagen. Hanen var först ut redan efter ca 10 minuter då han flög iväg och satte sig i en tall på södra sidan av Arbogaån, där han sen satt mest hela dagen. De båda honorna satt på Silokanten hela dagen och övade sina

vingar innan även de lämnade Silon flygande åt varsitt håll.

**Hela vårt projekt har löpt** på planerligt och de sista vaktlarna matades i första veckan i augusti. Det som varit besvärande och onödigt är två inbrott i Silobyggnaden av ungdomar som saboterat och förstört vår kameraövervakning. Den sista tiden har inte lådan kunnat övervakas via vår webbkamera.

Nu kommer vi i AFK att summera årets Pilgrimsfalkprojekt och vem vet vad som händer nästa år....!

## Hälleforsarna drog till Hornborgasjön i värmen

den blev det vägen norrut! Till en början i småvägar genom bildskön naturskog och flera mysiga naturreservat.

En "varm" men intressant utflykt - där to m några av deltagarna fick några "livskryss"!

Text & foto Nils Hultman



Sju "tappra" skådare var vi i som trotsade värmen och drog till Hornborgasjön den 29 juli. Vid niotiden började vi vid Trandanssen. Som vanligt - många änder, gäss och vadare. Det mest spännande här var nog en ägretthäger och en röd glada.

Efter ca två timmar åkte vi runt sjön till Fågeluddan. Lite längre skådning blev det nu. Och matsäcken åkte fram.

En ung vattenrall knallade efter stranden. En såvsångare visade upp sig fint - som "fo-toobjekt". Liksom en ensam myrspov på "närobs".

Det mest spännande var ändå den svarthalsade dop-pingen. Havsörnar, brunhökar, falkar, vråkar blev nu "små-potatis"! Från Fågelud-