

jag såg den gråblå näbben med dess svarta spets. Fjäderdräkten var mörkbrun, något vattrad (ungfågel?). Labben var troligen stormdriven av de senaste dagarnas hårda vind. Den verkade trött, men klarade sig för de anfallande kråkorna. Inga sjöar finnas i trakten.

Vid en utflykt till Sorrödston ej långt från Ljungbyhed den 29 sept. såg jag tre blå kärhökar och en brun flyga över den stora vassen. Den bruna ha huvudet gulvitt men var för övrigt mörkbrun, troligen en ungfågel. Av de blå var en hane och de båda andra honor eller ungfåglar med de vita övre stjärttäckarne väl synliga.

Förr häckade svanar i denna sjö i flera par. I sommar sägas ett par uppehållit sig här.

Här i Mörarp träffades i våras en tornuggla i en lada, men den blev tyvärr dödad. Den hade hela tiden vistats där.

Gustavsborgs gård, Mörarp den 30 sept. 1935.

C. E. Mellgren.

Strödda meddelanden om svenska fåglar.

En hökfärgad sångare, *Sylvia nisoria*, sköts i sept. 1934 i en lund av blandad ek och sälg vid stranden av sjön Järnlunden, Tjärstads socken i Östergötland, enl. ingenjör E. STARWING, Linköping. Lokalen är nordlig för denna art, men den har en gång förut iakttagits i St Anna skärgård, Östergötland.

En lappmes, *Parus cinctus*, iaktogs ätande larver i ett körsbärsträd vid Rönninge, Södermanland, den 13 aug. 1935 av f. d. trafikdirektör R. NETTELBLADT. Ovanligt tidigt för årstiden, då denna art ej plägar ströva söderut annat än om vintern.

Nötskrikor, *Garrulus glandarius*, sågos i januari övervintra något norr om Övertorneå av överjägmästaren SUNE HEDERSTRÖM.

Kungsfiskaren, *Alcedo*, iaktogs den 6 jan. 1934 vid Åled, 9 km. norr om Halmstad av kapten GUNNAR R:SON VALLQUIST.

Större korsnäbb, *Loxia pytyopsittacus*, har iakttagits på norra Billingen följande gånger: i nov. 1931 en ensam hona i en grannopp vid Åsbotorp, i dec. 1933 en flock om 8 fåglar av båda könen skalande grankottar i ett granbestånd 2 km. sydväst om Åsbotorp, samt i febr. 1935 en flock om 8—10 fåglar, vilka att döma efter deras beteende sannolikt häckade i närheten. Kapten GUNNAR R:SON VALLQUIST.

En kentsk tärna, *Sterna cantiaca*, som på ett eller annat sätt förolyckats, hittades i aug. 1935 på Borås stads ägor i närheten av Viaredssjön, där fisktärna och en eller annan mås plägar häcka, enl. meddelande av direktör W. RUDELL.

En kungsfiskare, *Alcedo*, sågs den 16 okt. 1935 omkr. 8 km. norr om Gävle vid Testeboån. Den uppehöll sig vid lugnvattnet mellan ett par forsar, varestränderna äro ganska brant inskurna i leran och klädda med överhängande videbuskar, skriver lektor T. RINGSTRÖM.

En smalnäbbad simsnäppa, *Lobipes lobatus*, sågs simmande bland näckrosbladen i sjön Hallaren i Sala södra kronopark den 22 aug.

Den var alldeles orädd och kom på endast några meters avstånd från den båt, i vilken meddelaren, direktör OTTO SALMONSON satt.

En ovanligt stor tångborre.

Ett för våra farvatten anmärkningsvärt stort exemplar av tångborre (*Psammechinus miliaris*) erhöles i augusti denna sommar under bottenkrapning från Kristinebergs Zoologiska Stations fångstfartyg, »Sven Lovén». — Lokalen var belägen inom de trånga farvatten, som gå under namn av »Strömmarna» och förbinda Gullmarsfjorden med Koljefjorden. Djupet var 6—8 meter och botten var av fast beskaffenhet samt kännetecknad av sin rika algvegetation (*Laminaria*-regionen). Då ständigt kraftiga, av tidvatten och vind betingade strömmar gå fram över lokalen, ha ypperliga »betesmarker» skapats för tångborrar, vilka här också förekomma synnerligen rikligt.

Skalet av det ifrågavarande exemplaret hade en bredd och höjd av resp. 38 och 21 mm. Vissa av taggarna nådde en längd av 11 mm., men de flesta mätte omkring 8. Färgen var mörkt gräsgrön på skalet, under det att de violettspetsade taggarna hade en ljusare, gulgrön nyans. Exemplaret, som befann sig vid bästa vigör, var en avlekt hona.

Till jämförelse må anföras några siffror efter P. E. LINDAHL och J. RUNNSTRÖM över tångborrens storlek, vilken de mäta med skalets volym: Bland de flera tusen uppmätta tångborrarna från den svenska västkusten överstiger volymen hos intet exemplar 9 cc., under det att den ovan beskrivna tångborren äger en volym av nära 16 cc. Intressant är storleksfördelningen av de över 2,000 mätta tångborrarna från lokalen »Strömmarna»: 92,60% av exemplaren ha en volym under 2, 6,50% ha mellan 2 och 4, 0,75% mellan 4 och 6 och slutligen endast 0,15% mellan 6 och 8 cc. — T. H. MORTENSEN säger om tångborrens storlek, att »den naar kun en temmelig ringe Størrelse, indtil ca. 45 mm i Tværmaal af Skallen; i vore Farvande bliver den næppe større end ca. 35 mm.» — Ur de tre ovannämnda forskarnas arbeten kunna slutligen till jämförelse följande, ungefärliga maximivolymmer från några andra delar av artens utbredningsområde anföras:

Island	3 cc.
Norska kusten invid Bergen	3 »
Danska farvatten	13 »
Tyska nordsjökusten i Schleswig	16 »
Doggersbank	36 »
Engelska Kanalen	50 »

Stockholm i oktober 1935.

Hans Boréi.

Ullhandskrabban vid Kalmar.

Den 28 oktober 1935 fångades av fiskaren BROR JAKOBSSON och brandmannen GÖSTA WOLLBERG en ullhandskrabba vid Stensö strax söder om Kalmar. Krabban togs i ålbottengarn på c:a 17

fots djup. He
mera till Kalmar

I septemb
krabba i sina
av en fiskare
dens norra del
fått i båten

Det först
vid Alby på s
1934 sid. 488)
farvatten före
fot i Kalmarsu

som växer vid
ligen på tillsty



Hagtornstråd, Cr.

arten *Crataegus*
märkliga utseen
går till 6—7 m

Den lapplän

Ett intress
iaktogs sommar
baggen, *Thanat*

Denna är
utefter hela den
regioner och le
lägerplatser är