

STATENS SKOGSPERSONAL OCH FÖRBRYTELSENA MOT JAKT- FÖRFATTNINGARNA.

Under år 1921 behandlades enligt Kungl. Domänstyrelsens berättelse 85 åtalsmål för brott mot jaktförfattningarna, beivrade av statens skogspersonal. Av dessa mål voro 53 nya.

I 5 fall blev svaranden frikänd, 2 mål nedlades, 31 blevo uppskjutna och i 47 mål fälldes svarandena. De utdömda böterna utgjorde 6,055 kr. och ådömda skadeersättningar 1,896 kr.

(S. J. T.)

DUVHÖK OCH KORP SOM KON- KURRENTER.

I förra veckan slog en hök härstädes en fullvuxen storlom, *Colymbus arcticus*. Emellertid infunno sig två korpar på skådeplatsen och jagade bort duvhöken, varefter de ensamma åto upp hela lommen med undantag av de grövsta benen och de stora fjädrarna. Redan förut har iakttagits, att höken ganska snart rymmer fältet för korpar.

Tovhult den 6 sept. 1923.

O. Zedlitz.

(Fauna och Flora.)

SE UPP MED KATTORNA!

Då jag för en tid sedan var ute på jakt fick jag se en katt sitta och smörja kråset på ett stycke vilt. Vid närmare undersökning befanns det vara en morkulla, som alldeles nyss tagits. Katten fick naturligtvis med livet plikta för dådet. Jag kände kattens ägare, som jag underrättade om det skedda, och fick nu veta, att katten vid flera tillfällen kommit hem med små harungar och annat vilt. Det var alltså på tiden att det farliga rovdjuret oskadliggjor-

des. — Vid ett annat tillfälle mötte jag en katt, som kom släpande med en rätt stor andunge. Även den blev skjuten. Och mycket ofta har jag sett, vilken mordängel katten är bland våra småfåglar. — Att katten är ett stort skadedjur för jakten är ju ingen nyhet och jag har relaterat ovanstående endast som ett givakt till alla jaktmarksägare att skoningslöst hålla efter dessa kringströvande marodörer.

E. M.

EN KVARBLIVEN SOMMARGÄST.

Fredagen den 2 nov. detta år iakttog under-tecknad en tornsvala (*Cypselus apus*) strax utanför staden. Fågeln betedde sig som vanligt under jakt efter insekter. Svalan iaktogs på några få meters avstånd, varför misstag är fullkomligt uteslutet. Av vad anledning hade fågeln dröjt sig kvar så länge? Var det den osedvanligt milda hösten. Jag kan ej påminna mig ha sett svalor förut så sent på året. Hur jag än ansträngde mig, kunde jag blott iakttaga denna enda svala. Omkring den 15 september bruka svalorna i allmänhet ha flyttat från dessa trakter.

Sala i nov. 1923.

Ulf Tannlund.

MORKULLA I NORRBOTTEN.

Vid Tjärbacken i Älvsbyns socken fann under-tecknad den 12 juli ett morkullbo innehållande 4 ägg. Boet låg i ett utomordentligt tätt lövblandat tallbestånd och utgjordes endast av en fördjupning i marken med balen fodrad med några torra björklöv samt en dunfjäder. Jag hade även tillfälle att fotografera boet och tog bl. a. en plåt med morkullan liggande på boet inom ett avstånd av omkring en halv meter.

R. W:son Hollander.

(Fauna och Flora.)

