

Vråksträcket pågick till ungefär tre på eftermiddagen, men tunnades sedan ut alltmer och upphörde vid halvfyrtiden. Förrödligens utlöste en kallfront i norr detta koncentrerade sträck - på våra breddgrader i Mälardalen hade vi däremot haft rycket nio hela veckan.

Det är ett känt faktum, att vissa ledlinjer i landskapets topografi bidrar till att flyttfåglarna väljer speciella vägar, även om sträcket sker på bred front inne i landet. Det vore synnerligen intressant, att få veta hur rovfågelsträcket gestaltade sig i det övriga landskapet och på så sätt få balyst, om detta var ett smalfronts- eller bredfrontssträck, vilka klimatiska faktorer som spelat in för att koncentrera sträcket till just denna septemberdag saft vilka ledlinjer som utnyttjats.

Nedanstående tabell över de rovfåglar som med säkerhet sträckte i sydvästlig riktning söndagen den 20 september 1970, kan kanske vara av intresse.

ART	ANTAL
Ornvråk	231 ex
Fjällvråk	3 ex
Sparvhök	11 ex
Duvhök	4 ex.
Bivråk	24 ex.
Brun kärrhök	1 ex.
Blå kärrhök	1 ex.
Fiskgjuse	2 ex.
Pilgrimsfalk	1 ex
Stenfalk	1 ex.
Tornfalk	3 ex.
Obest. vråk	52 ex.

Bo Kunlin

VOF hade i höstas sett speciellt uppdrag angående bl.a. höstens vråksträck. Vi skrev där höstens fantastiska vråksträck över Västmanland. Uttrycket föranledes av att vi runtligt fått besked om ovanliga nängder vråk. Bo Kunlins artikel borde, tycker red., kunna inspirera dem som gjort observationer och iakttagelser att fatta pennen och skriva ned sitt material och skicka det till Bo Kunlin, Jakobsgatan 49, 724 64 Västerås.

De enda svar VOF fått på "vråkuppropet" kommer från Fagersta och Virsbo. Vi publicerar dem här

Red.

Fagersta-trakten:

13/8 4 ex.bivråk mot S, Älgsjöbo

2/9 5 ex.ornvråk mot SV, Brinellsskolan.

13/9 27 ex.ornvråk(11+6+8+2 i fyra skruvar) och 7 ex.bivråk(4+3 i ornvråksskruvarna), Bjursfall.

20/9 2 ex.ornvråk, 5 ex.bivråk i skruv, 2 ex.fiskgjuse mot SV, Bjursfall
Per Ålind

Virsbo-trakten:

13/9 30 ex ob. vråk i två skilda förband under 14 min mot SV, Virsbo.

14/9 7 ex orrvråk + 1 fiskgjuse i en skruv mot SV, Virsbo sanh
15/9 Ca 10 ex ob.vråk mot SV, Grindstugan S Virsbo
20/9 5 ex orrvråk i flock, Björktjärn Mot SV
När det gäller Virsbo-iakttagelserna kan nämnas, att jag var ute i helt andra ärenden än fågelstudier, varför resultaten kanske hade kunnat bli synnerligen intressanta om systematiska observationer gjorts dessa dagar. Vädret var som Bo Kurlin beskriver i sin artikel med det till-läget att luftfuktigheten verkade mycket stor. Ingvar Granqvist

Den 20 september, kan vi meddela, inträffade en liten avvikelse från det mycket jämwart och sensationsfria höststräcket vid Kvismaren. Då sträckte 140 vråkar och ett 20-tal sparvhökar mot SV.

Ovanstående hämtat från Meddelande nr 17 från Kvismare fågelistation

Red. kan också meddela, att vi tuntligt fått rapport om ovanliga vråk-sträckskoncentrationer vid Södermanlands kusten och i Blekinge. Det lär ska ha rört sig om fjällvråk i myckenhet.

MIN TURSJÖ

84027
Som nyinflyttad rannäsbo skulle man börja orientera sig i omgivningarna för att se om verkligheten motsvarade förväntningarna. Helt obekant var jag inte, då jag vid några tillfällen besökt Lisjöarna, Djupen och Gläpen. Gläpen ja! Jag visste inte då, en grådisig novembersöndag 1967 vid Gussjön, att den skönlockige mannen ned tub och 400 mm tele som tipsade om havsörn vid Gläpen var Rannäs Naturklubbs kassör Bertil Olsson. Det blev gasen i botten, men kurvorerna var fler och svårare än jag trodde, och det var nog mer tur än skicklighet att jag kom oskadd till Gläpen. Jag fick en ny art och jag tackar Bertil i efterhand för tipset.

Nu åter till det jag skulle berätta om. Den 27/9 1970 företog vi, dvs familjen, en betydligt stillsammare resa till Gläpen. Det var en vacker brittsommarsöndag. Vi kom fram till badplatsen och fick omedelbart se en dopping, som inte var en skäggdopping. Kikarna kom fram, både tub och prisma, och det var inte svårt att göra arbestämmningen: GRAHAKE DOPPING Den låg där på "redden" och liksom nickade ett välkomne till Rannäs med sin röda hals, svarta hjässa och gråvita kinder. Den hade med andra ord till största delen sormardräkten kvar.

Den sågs ca 1 timme men försvann under kaffepausen. Resten av efter-middagen fick vi nöja oss med skäggdopping, som fanns i mängd. En trevligare mottagningskommitté för en nyinflyttad naturdyrkare är svårt att tänka sig.

Arne Sjögren

RINGMÄRKNINGSFYND I SURAHAMMAR UNDER 1970

Den 15/5 hittades i en trädgård i samhället resterna av en koltrast, hane, troligen dödad av någon av de många kringströvande kattorna. Kring benet satt en ring av engelskt ursprung, vilken insändes till angiven adress: British Museum, London. Därifrån meddelades genom The British Trust for Ornithology att fågeln, som då var "1st year" ringmärktes den 20/11 1966 i Cleethorpes, Lincolnshire. Det går således inte att fastställa om denna koltrast var född i England eller om den under sitt första levnadssår dragit söderut.

Den 20/10 hittades i samhället en död sidansvans ur en av de flockar, som då drogo förbi. Fågeln var helt oskadd och sådana fynd gör man ju då och då. Det verkar som om sidansvansar ibland helt enkelt äter ihjäl sig. Kring foten bar den en ring, märkt: Muséum, Helsinki och dit översändes ringen. Det meddelas nu att fågeln ringmärktes "after 1st year" i Pasila (Uusimaa), Helsinki, den 8/1 1970. I och för sig är det väl inget särskilt märktigt fynd, då förmodligen en hel del av de sidansvansflockar vi se i mellansverige ha finskt ursprung.

Harald Wederus