

FÅGELOBSERVATÖRER SÖKES

Under tiden den 5 - 19 april 1972 genomför Skånes ornitologiska förening, Flygvapnet och Luftfartsverket en kartläggning av fränst ejdersträcket över och runt Skåne. För detta syfte behöver vi åtta stycken fältobservatörer, placerade vid 1) Torhamns udde, 2) Sandhamnaren, 3) Falsterbo, 4) Lornnbukten, 5) Helsingborg, 6) Skälderviken, 7) Laholmsbukten samt 8) Sturup. Den dagliga passningen skall äga rum mellan kl 06 och 11 samt 14.30 och 18.30. Den ekonomiska ersättningen utgöres av traktamente (89 kr/dygn) samt viss ersättning för resor till och från observationsplatsen.

Den som är intresserad av att delta bör snarast och senast den 1 mars anmäla sig skriftligen till undertecknad. Ange vid vilken eller vilka platser som Du vill utföra sträckbevakningen.

Staffan Ulfstrand
Ekologihuset, Helgonavägen 5, 223 62 LUND

ORMVRÅK DRUNKNADE

Den som gapar över mycket osv fick en ormvråk härom dagen bittert erfarra i Nora. Ormvråken hade upptäckt en stor och fin kråka vid reningsverket och dök ned och högg klorna i kråkan. Bytet var dock för stort för ormvråken och den orkade inte lyfta helt utan föll ned med sitt byte i en av bassängerna vid reningsverket. Ormvråken ville dock inte släppa sitt byte utan följde med i virvlarna i bassängen och drunknade. Den kunde dock fiskas upp, men var då död och bytet hölls fortfarande kvar med klorna.

Kommentar: När jag läste den här notisen blev jag en smula konfunderad, att så små kråkor brukar väl inte höra till vråkarnas vardagssysselsättning. Efter en kontakt med maskinisten vid reningsverket klarnade begreppen något. Maskinisten sade att det var sant att man fiskat upp en rovfågel med en kråka i klorna. Rovfågeln var så smetig att det inte gick att se vad det var men den hade lång stjärt och han trodde själv att det var en stor "hönshök". (Uppgiften till tidningen hade lämnats av en annan person.)

Det hela blev lite rimligare men nog hade man önskat den unga duvhöken(?) ett snyggare slut än att ömkligen drunkna i smörjan i en reningsdarm, låt vara med en kråka i klorna.

Lennart Eriksson

BREV FRÅN NORA

Allt går sin gilla gång här i Nora. Sensationerna vid fågelskådandet duggar inte så tätt men ett och annat intressant inträffar ju. En älgjägare här på trakten lär ha haft besök av en jaktfalk någon av de första älgjaktstidagarna. Och en annan älgjägare, jag pratade med för en vecka sedan hade sett en jagande hökuggla dagen innan (Stadra 3/11 -71). Så det gäller nog att hålla ögonen öppna även nu på senhösten.

Lennart Eriksson

När Ingvar bad mig skriva en liten grej för kontaktbladet, talade jag om att material saknades. Det här får bli en bekräftelse på detta.

Visserligen har jag besökt den största av våra öar i Östersjön, men veckorna kring midsommar knyts det mesta intresset till vad som växer på marken, speciellt om man vistas på Gotland. En artikel i denna charmanta tidskrift bör ju ha någon ornitologisk anknytning. Men har man missat både blåkråka och fältpiplärka på Fårö, inte sett vara sig alförrädare eller praktejder och inte en enda liten lundsångare eller mindre flugsnappare, då är det inte lätt.

Mina iakttagelser inskränkte sig till alkorna på Stora Karlsö samt, helt oförtjänt, en härfågel, som korsade vägen.

Från hemmarkerna är inte mycket att rapportera som andra inte har sett. En kungsörn besökte Ramnäs vinter -71 och nu går man och väntar att den väldige skall återvända. Vad som med säkerhet återvänder är ljuset och därmed fågelintresset.

Arne Sjögren ngn gång före jul

8038