

88067

Bysjön

Är en av socknens nordligaste fågelsjöar. Ligger dryga milen norr om kyrkbyn, alldeles i norra utkanten av Västerbykil. Sjön är ingen fågelsjö som till utseende och biotop kan jämföras med våra sydligare liggande sjöar. Den saknar nämligen nästan helt den typiska höga bladvassen. Endast ett par mindre vassruggar finns, en i norra och en i södra delen av sjön. Övrig växtlighet efter stränderna består av låg kolvass.

Stränderna i sig själva är ganska sanka och då främst den norra stranden, vilket gör att det är ganska svårt att komma ut till sjön. Den bästa observationsplatsen finner man i den sydöstra delen, där man kan gå ut till en häll. Har man tur så täcker man hela sjön därifrån.

De högre upp belägna stränderna är på så gott som alla sidor täckta av en ypperlig grönska, med lövträden som dominerande, främst björk och videbuskar, men på de östra och västra sidorna ganska snart uppblandat med gran och tall. Dessa lövskogar kan ge ganska mycket i sångarväg. De öppna ytorna med främst sädesskiften finner man i de norra och södra regionerna.

Själva sjön är en så gott som helt öppen obruten yta, med ett ganska konstant djup om 1,5-2 meter, vilket gör sjön till en typisk knipsjö om sommaren.

Som fågelsjö av betydelse blir den under fram för allt höst-, men även vårsträcket. Under vårsträcket passerar ett kraftigt sträck över området; men detta gör inte sjön till någon utpräglad rastsjö. Den enda gruppen av fåglar som rastar i någon större mängd är änderna. I övrigt passerar de vanliga arterna över i ganska rikliga flockar, då främst med sångsven, änder, doppingar, lärkor och vadare.

Höststräcket är dock intressantare, men även då spelar sjön en ganska liten roll som rastlokal. Dock med ett undantag för skrak, som är rikt representerad. De mer givande arterna i antal som passerar är vitfågel och änder, men kanske

främst trastarna som tar en NO-SV riktning. Åtskilliga hundra kan passera över på en dag. Även småfåglarna, finkar, sparvar och lärkor, passerar över i större och mindre flockar. Hela denna rikedom på individer, i och omkring sjön gör att en höstdag kan bli nog så givande både i antal och mer sällsynta arter. Något att rekommendera för den som vill pröva på någonting nytt.

Kjell Eklund

ANGÅENDE KÄRRSNÄPPANS FÖREKOMST VÅREN -73

88068

Under alla de år som vi har sysslat med fågelskåderi har endast ett fåtal observationer gjorts av denna vår talrikaste calidrisnäppa och då har det rör sig om mindre flockar eller enstaka.

Under troligen endast någon eller några få dagar passerade det över och rastade stora flockar kärrensäppor i trakten. Jag själv och Kjell befann oss morgonen den 22.5 vid Storsjön i Hökiinta, och fick där se en flock på minst 125 kärrensäppor. Denna flock kretsade länge över sjön och visade stor oro. Vid ett tillfälle gick de ner på några låga stenhällar i sjön, men lyfte nästan omedelbart.

Senare under dagen besökte vi tillsammans med Erik, Gorgen. På bankarna i sjön gick ett stort antal kärrensäppor. Nästan hela flocken lyfte på en gång och delade snart upp sig i två samlingar. Den ena på ca 100 ex landade åter på bankarna, medan den andra flocken på uppskattningsvis 200 ex sträckte iväg mot öster eller nordost.

Samma dag iakttog Kjell-Åke Kjellebrink några 100-flockar vid Gussjön och Fläcksjön. Sammanlagt sågs närmare 200 ex i trakten denna förträffliga dag. Allting talar för att det rörde sig om en stor och omfattande sträckrörelse över troligen hela landskapet kanhända i ännu större delar av vårt avlånga land. Det skulle vara mycket intressant att få veta om fler ornitologer var ute denna dag och observerade några flockar.

Stefan