

FÅGELRAPPORTER

Lars Lindell

Från och med 1 år upphör den traditionella fågelrapporteringen i VF. Vidare är detta det sista numret av tidskriften där denna typ av aktuella rapporter presenteras. Båda dessa rapporttyper kommer fortsättningsvis att ersättas med en fyllig årsrapport i denna tidskrift, sammanställd av lrk. Dessutom kommer en årlig, riksomfattande rapport i VF. Följande sammanställning täcker tiden december 1975-februari 1976.

Den gångna vintern får ur ornitologisk synpunkt betecknas som givande, vilket till viss del varit en följd av ännu en snöfattig vinterperiod. Dessutom har flera vattenbundna arter koncentrerats till de begränsade öppna vatten som funnits, främst i avslutning till tätorter. Vid gamla ångkraftverket i Västerås upptäcktes en smådopping den 28.12, men redan dagen därpå fanns där 2 ex. Dock var endast den ena fågeln stationär och fanns kvar ännu i slutet av mars. Även i Sala har en smådopping funnits i ån från 30.1 till åtminstone slutet av februari. Arten har ju endast påträffats ett par gånger tidigare vintertid i Västmanland, men vinterns fynd kom knappt överraskande om man ser till det ökade antalet vinterregistreringar som gjorts i Södsverige. Antalet vinterfynd av häger torde också ha ökat och vid Västerås Ångkraftverk fanns under december 3 ex, som minskade till 2 ex under januari och sedan helt försvann. Enstaka fåglar noterades dessutom vid Asköviken, Köping, Gnien, Morra Lisjön, Västersjön och Sala. Spår efter rördron har iakttagits på isen vid Stadsträdgården, Västerås. Vid vattendragen har även flera andfågelarter noterats, varav kanske ett februarifynd av brunand i Västerås är det intressantaste. Huvudsakligen övervintrar ju arten utanför landets gränser. Knipor, ett 20-tal, sågs i Dalkäven i mitten av februari och storskrake har övervintrat i Köpings hamn (6-8 ex), samt sett tillfälligt i Kolbäckån och Mälaren. På Granfjärden fanns en jätteflock om 1000 ex under den dagen. Kanadagås sågs vid Gnien 3.1 och knölsvan rapporteras från ett par lokaler.

De övervintrande örnnarna har utfodrats på 4-5 lokaler och kungsörn har troligen sökt de flesta åtlarna. Havsörn har endast setts mera tillfälligt. En örnvipå noterades på Ångsö 28.12 och under februari gjordes ett par observationer av blå kärnhök vid Asköviken. Sistnämnda lokal har också uppvisat stenfalk, som också setts vid andra lokaler. Jornfalk antecknades under januari-februari vid Köping, Skutusta och Gnien.

Under hela perioden har en rörhöna funnits i Sogån, Sala, och 1 ex fanns i Västerås hamn under december-januari. Bothöna har noterats i Västerås (1 ex dec-Feb), Köping

(2 ex 15.2), Värningen (1 ex 25.2) och Virsbo (1 ex 14.2). Vinterfynd av vadare är sällsynta så här långt norr ut, men den 4.12 sågs en morkulla vid Storå. I mälaronrådet har av vitfågel noterats havs- och gråtrut samt fisk- och skrattmåsa.

Vintern 1975-1976 har vidare bjudit de västmanländska ornitologerna åtskilliga iakttagelser av hökuggla. Sammanlagt 10-11 ex har setts, varav flera har varit stationära längre tider. Sin prägel på säsongen har också kungsfiskarna satt, i alla fall för västeråsskådarna. Vid stadens ångkraftverk har upp till 4 ex setts vid ett och samma tillfälle, och enstaka ex har även noterats längs mälaretranden och vid Svartån. Också vacker, men sen, var den härfågel som provianterade på trottoarerna i Hällefors 1.12.

En hundraflock med blåmes sågs vid Asköviken 4.1 och av ovanligare vintertättingar kan nämnas gårdsmys vid Asköviken och Karmansbo, järnsparv i Västerås i februari, samt stare på ett par lokaler, bl.a. i Hällefors och vid Västerås soptipp. Några stenknäckar har setts i mälaronrådet, liksom steglits och vinterhäaplingar. Köldtåliga bofinkar har antecknats i Västerås, Köping, Ramnäs och Salbohed, samt vid Asköviken och på Ångsö. Fem bergfinkar tillbringade vintern vid Stormossen, Ramnäs. Avslutningsvis kan nämnas några enstaka sävsparvar i mälarevassarna, men antalen nådde långt ifrån upp till de som noterades vintern innan.

- o -

Visste Du

- att gravand har setts i Sydafrika. Det är den första iakttagelsen av arten på södra halvklotet.
- att det årligen ringmärks över 500.000 fåglar i England.
- att det övervintrar 25.000 grågäss, 12.000 krickor, 12.500 blåsänder, 15.000 skedänder, 1000 snatteränder och 5.000 flamingoer i Las Marias i Sydspanien.
- att Ovenbird Seiurus aurocapillus har setts för första gången i Europa. Fyndet gjordes i Skottland.
- att en Laysan Albatros har nått en ålder av 41 år, en brun pelikan 31,5 år, en fiskgjuse 32 år, en gråtrut 31 år, en sottärna 32 år och en silvertärna 34 år.
- att alpjärnsparv har setts som ny art för Norge.
- att det finns 417 häckande arter på Trinidad-Tobago.
- att den isländska populationen av jaktfalk omfattar 200 par.
- att det har upptäckts en ny lärkart i Etiopien.
- att Auckland Island Merganser Mergus australis kan betraktas som utdöd.