

Tajgasångare vid Sällingsjön 6/10 2018

Mattias Rudenvall

Årets Birdwatch-day kom i år att infalla en vecka in i oktober. Jag och Bosse Carlsson skulle som vanligt bevaka Sällingsjön, och innan besök i det nya tornet vid norra båtplatsen, valde vi att lägga några timmar vid den gamla obs-platsen, på västra sidan.

Vi var på plats runt kl 7 och innan kl 9 så gick vi en tur ned mot sjön för att eventuellt stöta någon enkelbeckasin. Dessa lös dock med sin frånvaro, men där emot kunde morgonens två rastande kärrensäppor njutas på behagligt avstånd. En pilgrimsfalk drog hastigt söderut, och rundan ned mot sjön kändes lyckad!

Väl tillbaka uppe på obs-platsen intogs lite kaffe, och det drojde inte länge förrän jag reagerade på ett bekant lockläte bakom ryggen! Ordet tajgasångare föll över mina läppar, vilket kändes totalt överkligt. Här?! Nu?! Hörde jag rätt?!

Locket följdes strax av flera i rad, och visst lät det precis så som man hört på Öland tidigare höstar!

Nu gällde det bara att få syn på den, och helst få den på bild för att bekräfta artbestämningen. Efter någon minuts letande i träd och buskar norr om parkeringsplatsen, så hoppade den fram! Med puls och andan i halsen smattrades en massa bilder av, och med tiden så rörde den sig längre ut på grenarna, med mindre lövverk.

Snabb koll i kameran, och visst, några bilder visade alla karaktärer bland löven! Skönt!



Tajgasångare Sällingsjön 6/10 2018, foto Mattias Rudenvall.

Den larmades ut på larmsystemet, och samtidigt försökte vi hålla koll på vart den rörde sig. Under de 15 minuter vi såg den, så var den väldigt stationär, men sen plötsligt var den borta. Trots eftersök kring buskarna under förmiddan så sågs den inte mer.

Efteråt kom ju så klart tanken om att hade vi tagit turen ned mot sjön lite senare, så hade den nog aldrig upptäckts. Det är ju rena tillfälligheter som styr vad som hittas i markerna, och klyschan om att vara på rätt plats vid rätt tillfälle, kom att stämma denna morgon! Förvisso tillsammans med kunskapen om hur den låter. Fyndet var det andra i kommunen, det första gjordes vid Hagaberg, Frövi 1/10 1988. Nästan på dagen 30 år mellan fynden!



Tajgasångare Sällingsjön 6/10 2018, foto Mattias Rudenvall.