

RNK/A 1965

87212

1965.

ett återupplivat barndomsminne.

Det är vid midnattstid den 3 Juni. Jag står efter  
skanten ner mot Önien vid Kinnsten skräms några Gräsänder  
upp, och på andre sidan skärrar en Sävsångare. Det är  
alldeles vindstilla, jag följer ån men stannar titt tätt  
för att lyssna, en Drillsnäppa låter sin klara stämma  
ljuda. Det är härligt att kunna få stå så här och vara  
alldeles för sig själv, vi måste vara tacksamma för vad  
naturen ger oss. På grund av markförhållandena vid Läng-  
grunda höll jag mig längre ut på ån och fortsätter så  
ett tag. Men så plötsligt jag står där som förstenad, är



det sant det jag hör, kan  
jag tro mina öron. - JA det  
är sant jag är som tillbaks  
till det gamla 20-talet, jag  
känner mig som en 10 års  
pojke igen. Vad har nu hänt  
jo en KORNNARAS raspar nere  
vid ån, jag närmar mig för-  
siktigt och märker snart att  
den sitter på Starholmen  
någon stans där i det lilla  
gräset. Jag står nu bara

och lyssnar och minns barndomstiden då man lite varstans  
på åkrarna hörde honom. Naturligtvis har jag innan band-  
spelare med mig, bums hemmåt, snart känner man emellertid  
att man inte är ung längre. Allt går bra och så står jag  
där igen, hjärtat slår så jag kan inte höra honom. Jo då

fortfarande kan jag höra honom från holmen.  
Jag gjorde så fort som möjligt iordning min bandspelare  
och fick med andra ord lön för mödan, och kan nu när  
jag å önskar komma tillbaks till det gamla kära 20-talet

Ja denna upplevelse var den vackraste under året  
1965, för mig.

A.A.



## behöver Dig!

behöver Ditt stöd mot naturförstörandet.  
behöver Dig som medlem för att kunna  
bevara Din natur!!

Medlemsavgiften är endast kr. 15:—/ år.

Då erhåller Du en årsbok + 6 st. tidskrifter med många  
intressanta naturartiklar.

Anmälningar förmedlas mer än gärna genom styrelsen.