

Sommaren 1945 uppehöll sig en gräshoppssångare i nordöstra utkanten av Hedemora stad, blott 10 min. promenadväg från stadens centrum.

Fågeln hördes första gången 2 juni, och från denna datum kunde man varje kväll höra den t. o. m. 6 augusti. Den var ytterst punktlig och började alltid sjunga strax före eller efter kl. 21, aldrig mer än 10 min. tidsskillnad. Under sången satt den på något sädesstrå eller i en högvuxen umbellat invid ett öppet avloppsdike. Det var minst 300 m till närmaste buske och väl 500 m till en liten skogsdunge.

JOHN PALM

Den 15 juni 1947 hördes två gräshoppssångare vid Fläcksjön, Fläckebo sn i Västmanland, en lokal där fågeln ju observerats även 1943 (F. von Knorring, V. F. 1944). Hanarna sutto 500 m från varandra och sjöngo fortfarande vid 5-tiden på morgonen. Den 29.6 sjöng den ena från midnatt till kl. 2<sup>30</sup>, medan den andra lät höra sig sporadiskt mellan kl. 5 och 7.

Den 17 juni 1947 sjöng en hane vid Gångholmen, Västerås—Barkarö.

LENNART LUNDIN

Åren 1940-1942 fann jag gräshoppssångaren vid Näsbyggesjön invid Storvik i Gästrikland. År 1940 hörde jag fågeln 24 juni, då den sjöng flitigt vid 9-tiden på morgonen, från en videbuske, som av spillning att döma måste ha varit en länge nyttjad sångplats, och lika flitigt sjöng den vid besök kl. 11 och 18. Vid den sistnämnda tidpunkten såg jag ännu en fågel, som den sjungande hanen flög till mötes, varefter bägge försvunno i starren en stund. Det är alltså möjligt att det här rörde sig om ett par, vilket jag inte hade tid att närmare utforska. Under 1941 besökte jag lokalen 7 juni och fann en fågel sjungande i en buske 50 m från fjolårets sångplats. Det var 6° kallt den natten. Under följande dag hörde jag ingen sång, men kl. 21 hördes åter det karakteristiska ljudet. Fågeln växlande nu mellan flera buskar. Förmodligen var den nyanländ och hade ingen fast sångplats. År 1942 fanns åter en fågel 200 m från 1940 års sångplats, då jag den 10 juni kl. 23 lyssnade på sången. Efter nämnda år har jag ej varit i tillfälle besöka lokalen.

ARNE BLOMGREN

Vid byn Söderomsjön i Alfta sn i Hälsingland iaktogs vid midsommar 1947 och ca en vecka framåt en gräshoppssångare, som satt och sjöng i en vall med klöver och timotej.

O. G. LARSSON

### 3. Mindre flugsnappare (*Muscicapa parva*) iakttagen under häckningstid i Skåne och på Öland

Under ett besök den 1 juni 1947 i den för sin fossilrikedom kända men tyvärr nästan igenrasande grottan (i trakten benämnd Snapphanegrottan) vid Barnakälla gård, belägen vid foten av Ryssberget några km öster om Ivösjön intill landsvägen från Bromölla till Näsrum, Skåne, hördes sången av en för förf. främmande fågel. Efter en stunds letande påträffades densamma, som visade sig vara en mindre flugsnappare. Lokalen utgjordes av en tämligen tät och högstammig bokskog utan undervegetation. Fågeln uppehöll sig mest på 5 å 7 m höjd över marken bland kronornas undre grenar.