

små områden med gott resultat åtalats. Vidare har ljuvjakt av skilda slag samt slarv med lösa hundar påtalats. Även bland medlemmarna ha oegentligheter straffats, mot vilka man i stadgar och förordningar har verksamma medel att taga till. Utvecklingen visar sålunda, att man saktat men säkert kommit in på rätt väg mot laglydnad och ordnade förhållanden.

O. K.

Egendomliga rapphöns

En kull rapphöns på Bengtsbo ägor i Harakers socken har under den gångna hösten tilldragit sig en viss icke oberättigad uppmärksamhet. Av kullens cirka 20 st. fåglar visade sig nämligen ungefär hälften starkt avvika från det normala i det att de uppvisade en helt ljusgul färg utan några som helst nyanser eller chatteringar.

Godsägare A. Sundkvist erhöll på sin tid tillstånd att för vetenskapligt ändamål under fridlysningsstid falla två sådana onormalt färgade fåglar. Tyvärr förlade kullen senare sitt tillhåll på okänd ort utanför herr S. ägor och någon sådan fågel blev sålunda icke fälld. Det hela skulle säkerligen kommit att hänföras till jakthistoriernas rad, jag vill minnas att någon tidning var inne på den tanken, om icke undertecknad tillvaratagit en av herr S. tidigare erhållen rapphöna av nämnda utseende. Den finnes nu sakkunnigt bevarad och kommer att ställas till vetenskapens förfogande.

O. K.

Dvärgmåns och svartärna i Asköfjärden

Under förhållanden sommar häckade fyra å fem par dvärgmåsar (Larus minutus PALL.) samt ett par av svartärnan (Chlidonias nigra LIN) i Asköfjärden av Mälaren. De båda rariteterna inom fågelvärden äro välkomna till oss och det är att hoppas, att de skola få vara ostörda och så småningom kunna få inräknas bland den vackra och för sjöfågellivet så idealiska Asköfjärdens karaktärsfåglar.

O. K.

Om fågellivet i Runvikssjön

I likhet med som tidigare varit fallet har också under den gångna sommaren (1942) svanor (Knölsvan: Cygnus olor GMEL.) i två par häckat i Runvikssjön. Även innevarande vår ha svanorna

kommit tillbaka för att häcka och vi hoppas, att de även i år skola lyckas med sina kullar. Utsikterna därtill äro goda, då sjön, som bekant, är fridlyst genom länsstyrelsen. Sjöfågellivet har också i gemen tillagit märkbart i sjön sedan den blev fredad och i höstas såg man där bland annat stora skaror änder.

G. R.

Ett par pilgrimstulkar

hava under förhållanden sommar befunnits häckande på Virsbo Bruks skogar. De vackra, stridbara fåglarna hade kört bort ett par fiskgjusar från deras bo och slagit sig ned i detsamma. Häckningen fortgick utan störningar och två ungar växte upp i den gamla fiskgjusborgen. Fiskgjusparet fick flytta på sig till ett nytt bo, även detta inom brukets domäner. Båda fågelarterna äro fridlysta, vilket i en eller annan form är fallet med alla rovfåglar utom duvhök och sparrvhök.

O. K.

Fridlystning av örn och berguv

I yttrande till Domänstyrelsen rörande ifrågasatt förlängd fridlystning av örn och berguv tillstyrker Länsstyrelsen i Västerås, att örn liksom tidigare blir föremål för hel fridlystning och berguv under tiden 1 mars—31 augusti. Länsstyrelsen har i ärendet tidigare inhämtat länsjäktvärdsföreningens yttrande.

O. K.