

VÄSTERÅS ORNITOLOGISKA KLUBB: c/o Thomas Skoglund, Bygatan 12,
724 66 Västerås. 021/133941

postgiro 1 13 30 - 8

Ordförande: Thomas Skoglund, Bygatan 12, 724 66 Västerås. 021/133941.

Kassör: Ulf Carlsson, Rekylgatan 14, 723 38 Västerås. 021/115031.

Redaktion för informationsbladet:

Henry Hirsimäki, Nordanbygatan 65, 722 23 Västerås. 021/189715.

Per Magnusson, Vitmåragatan 2, 722 26 Västerås. 021/131455.

Thomas Skoglund, Bygatan 12, 724 66 Västerås. 021/133941.

HOLKINVENTERING PÅ ASKÖ

Vi har i Västerås Ornitologiska Klubb under kalenderåret 1976 gjort en undersökning av klubbens fågelholkar, då vi ansåg det vara av intresse att veta vilka fågelarter som häckar i dessa. Vi planerar också att följa upp undersökningen under några av de närmaste åren. Tidigt i våras fick undertecknad i uppdrag att vara den som höll i trådarna.

Vi började med en rundvandring, då vi lärde oss var holkarna satt (se figur 1) samtidigt som vi såg i vilken kondition holkarna var. De som fortfarande kunde användas reparerade vi. Tyvärr var många av holkarna så trasiga att det inte var möjligt att laga dem. Till nästa säsong hoppas vi att kunna anskaffa ett 50-tal nya holkar.

Vi har nu 47 stycken holkar som sitter utefter leden mellan "parkeringen"- "rastis"-kvarnberget. De sitter på varierande höjd, men vanligen 3 till 6 meter över marken. Ofta sitter holkarna i kanten av någon hage. De flesta sitter i skogen bakom "rastis" och mellan "tältis" och "kalvhagen".



Figur 1. Karta visande holkarnas placering vid Asköviken.

Utav de 47 holkarna undersökte vi 42 stycken. Av dessa var 14 stycken tomma och 10 stycken trasiga. I de bebodda holkarna häckade följande 4 arter: svartvit flugsnappare, talgoxe, göktyta och stare.



Figur 2. Stapeldiagram visande fördelningen av fågelarterna i holkarna, samt tomma resp. holkar ur funktion. I ett fall hade en ekorre använt sig av en holk till nötförråd.

Öyvind Dösslund

NÄKTERGALEN *Luscinia luscinia* I VÄSTERÅS KOMMUN 1976

Inledning

Näktergalen, som på 1950-talet var en mycket sparsamt förekommande fågel i västeråstrakten, har under det senare decenniet expanderat kraftigt. Den har dock funnits här längre tillbaka i tiden. Under 1700-talet fanns troligen en stam i mälarttrakten. I sin "Beskrifning öfver Wästmanland" (1754) skriver Olof Grau om Nyckelön "At näktergalen, en så rar och sällsam fogel här i våra orter, skal här på ön låta höra sig." Linné (1746) anger Fullerö och I.A. af Ström (1829) Tidö som tillhåll för näktergalen (Walldén 1955). I modern tid är första fyndet från Skultuna 1930. Sedan hördes näktergalen vid Stallhagen 1940. På Nyckelön hördes den åter 1950, vid Notudden 1952 och 1953 återigen på Nyckelön. Detta år hördes den också vid Johannisberg. Vid Fullerö sjöng den åter 1954, samt vid Apalby, Notudden och Nyckelön. 1955 dök den upp på Tidö igen samt vid Askö (Walldén 1955).

Från mitten av 1950-talet har näktergalen årligen förekommit längs mälärstränderna. Under 1960-talet började arten öka i antal. Vid månadsskiftet maj-juni 1966 kunde ett 20-tal näktergalar inräknas i västeråstrakten (Avelin 1968). Nu, tio år senare, kan man inräkna lika många näktergalar bara genom att förflytta sig någon kilometer på Askövikens norra sida, Tidöhalvön eller Fullerölandet fram till Tidö-Lindö.