

Bjättare påträffad i Leksand

Gunnar Lind

Förstafynd: Rödhalsad snäppa

Bertil Rahm

Sent på eftermiddagen den 2:a juni 1989 upptäckte Mats Wintér några för honom okända fåglar på sin tomt. Han tittade igenom en fågelbok och beständige fåglarna till bjättare. Då det rörde sig om ett i Sverige mindre vanligt fågelbesök ringde Mats till Staffan Miller och berättade om sin uppräckt och meddelade samtidigt att han var fullt nöpter.

Staffan åkte genast dit och kunde konstatera att bestämningen var riktig och han sade till Mats att genast ringa till mig angående observationen. Efter några minuter var även jag på platsen och vi stod där och beundrade fåglarna en lång stund. Dessa var fyra till antalet och de höll till i några större björkar. Allt emellanåt gjorde de korta utflykter efter större insekter bl a humrar. Deras läten hördes nästan helstiden. Så småningom flyttade bjättarna till några höga granar och även vi lämnade platsen.

Dagen efter kunde fåglarna inte återfinnas.

Fatta pennan och ständ in din ansökan till styrelsen redan nu!



Observationen visar att även icke ornitologer kan göra säkra artbestämmningar då det gäller fåglar med något säreget utseende.

Gunnar Lind

Inledning
Vadarsträcket vid Höjärn, Grängesberg, och ifjol började vi även med ringmarkning. I slutet av juli -89 var det en riktig skjuts på sträcket med oskar av bl a strandskata, kustspipare, sandlöpare, kustsnäppa och smalnäbbad snäppa. Tisdagen den 1:a augusti åkte jag upp vid 14-tiden för att göra den dagliga kollen.

BJÄTTARE
I Sverige är arten fram t o m 1988 påträffad 134 gånger, varav 92 gånger under 1976-1988. Arten har häckat fyra gånger i Sverige (Öland, Småland, Skåne). Bjättaren häckar normalt i södra och östra Europa.
Red.

Litteratur:
Bylin K 1975. Dalarnas Fåglar.
Risberg L 1990. Sveriges Fåglar.

Händelseförföljning

När jag var på väg till Höjärn kom det en rejäl regnskur och sådana brukar ju trycka ner en del vadare.

Jag åkte som vanligt först ner till "tippen" på den östra sidan samtidigt som solen började bryta igenom. Precis nedanför tippen gick en flock vadare på ca 15 meters håll. Det var 34 kärrsnäppor, 9 st strandpipare och en spovsnäppa. Dessutom en "små-snäppa" som genast tilldrog sig mitt intresse.

Jag satt fortfarande kvar i bilen och med handjagar'n kollade jag fägeln noga. Det första jag lade märke till var den kraftigt rödruna färgen som jag aldrig sett hos någon snäppa eller sandlöpare tidigare.

Färgen var mycket lik spovsnäppans, vilken den gick bredvid. Det andra

som slog mig var att fägeln såg längsträckt (spolformad) och kortbent ut. Inte alls det intryck man får av snäppa eller sandlöpare.

Flocken började sakra röra sig utåt efter stranden och jag smög försiktigt ut ur bilen och fick upp tubkliken. Vadarna var nu ca 25 meter bort men den "lilla" gick fortfarande tillsammans med spovsnäppan och några kärrsnäppor alldeles intill tippen. →



Skiss av den rödhalsade snäppan vid Höjärn. Av skissen framgår tyvärr inte att frambrösten var mycket kraftigare färgat än sidorna. Dessutom är det rödruna på brösten ritat något väl långt ner. Skissen är kopierad ur min rapportbok.

D. A. L. B. 212
0240-167 82
RING DALARNAS EGEN TELEFONISVARA:

Beskrivning

Föruton förgton och kroppsform/hållning
noterade jag bl a följande: Hjässan
var rödrörun och svagt streckad,
kind, hals och frambröst var
rödrunt utan streckning. Det rödröruna
på bröstet gick relativt långt ner
och avslutades med en skarp gräns
till den rent vita nedre delen av
bröstet. Belä undersidan var även
den vit. Bröstets sidor var svagare
rödrunt, uppholandat med vitt. (Om
fågeln var streckad eller ej på
bröstsidorna noterade jag tyvärr
inte, men det borde den ha varit
cassett vilken av de tre "möjliga"
arterna det var.)

Fågeln hade en liten vit fläck intill
undernäben. Benen var svarta. Ryggen
var spräcklig som hos småsnäppa,
men hade samma rödröra ton som
huvud,hals och bröst. Den saknade
tydligt V-becken. Den hoplagda vingen
visade grå armitäckare och tertialer,
väl skilda från den spräckliga ryggen.

I flykten synes ett ganska smalt
men tydligt vitt vingband. Fågeln
hade svart mittband över quip och
stjärt. De mittersta svarta stjärt-
pennorna var något längre än de
övriga. Fågeln artbeständes till
rödhalsad snäppa, adult i sommardräkt.

Om man jämför med bilden på sid
29 i vår Fågenvärld nr 1 1990, så
är det några saker som inte riktigt
stämmer med mitt ex: Pannan var
inte lika ljus, det rödröruna på
bröstets framsida gick något lite
längre ned och det var tydligare

skillnad mellan rygg och armitäckare/
tertialer.

Förväxlingsrisker

Att det inte var en mycket rödrun
smäsnäppa tyder bl a följande på:
Kroppsformen, de korta benen, ostreckad
på huvudsida, hals och frambröst,
ryggeckning samt grå armitäckare/
tertialer. Rödhalsad snäppa och
smäsnäppa ansågs tidigare tillhöra
samma art.

En smäväxt sandlöpare uteslöts bl
a på grund av kroppsformen, det
rödröruna gick inte så långt ner
på bröstet eller på sidorna, avsaknaden
av streckning, smalt vingband, annan
stjärt/quipsteckning samt att fågeln
inte hade sandlöparens kringilande
beteende. En sandlöpare i perfekt
sommarträkt sägs för övrigt bara
ett par dagar tidigare vid Höjärn.

Avturutning

Flocken rörde sig gående, småspringsande
och flygande allt längre bort. Efter
att ha observerat snäppan i ca 25
minuter hade flocken hunnit ca 75
meter bort. Jag lämnade då platsen
för att "slå larm". Ringde Jesper
Jönsson men sa (tyvärr) inte vilken
art jag sett utan bad honom leta
efter "en småsnäppa som inte är
en smäsnäppa". Jag ville att han
själv skulle göra en artbestämning
av fågeln. Jag åkte snabbt in till
Ludvika och hämtade Pelle Adenäs.
Vi var tillbaka efter ca 30 minuter.

Har vid Hotjärn, Grängesberg, gjordes under 1989 två förstafynd
för Landskapet; Rödhalsad snäppa och sibirisk tundrapape.

Foto: Peter Ohlsson.



Jesper stod då redan på tuppen och kikade. Eftersom jag hade lämnat ett så kryptiskt meddelande hade han fastnat för -ja just det- en smäsnäppa! Av den rödhalsade syntes fjärde och rapporten är godkänd borta. Vi åkte snabbt runt till den södra delen av Höjärn, men flocken hade hunnit sträcka vidare.

Medan vi förtvivlat letade efter den rödhalsade kom 16 myrspovar, 52 kustsnäppor och 5 kustpipare överflygande. En klen tröst.

Historik
Som tidigare nämnts ansågs rödhalsad och smäsnäppa tidigare tillhörta samma art. Rödhalsad snäppa är påträffad tre gånger tidigare i Sverige:

St Ören på Öland 2-3/8 1985, Halmstads hamn 10-14/7 1986 och på Ångsnäset, Falsterbo 16-22/7 1986. Sveriges första fynd var det tredje i Europa. De två övriga är från Västyskland i augusti 1968 och från Östyskland i juli 1979.

• • • • • • • • • • • • • • •

Samtliga svenska fynd avser adulta fåglar i sommardräkt. De tre första fynden finns beskrivna i VF nr 1 1990 på sidorna 27 - 34. Fågeln vid Höjärn blev alltså Sveriges fjärde och rapporten är godkänd efter Rk-granskning.

Utbredning

Den rödhalsade snäppan häckar i norra Sibirien, från Taimyrhalvön och österut. De övervintrar från Sydostasien ner till Australien och Nya Zeeland. De återvänder till häckningsområdena i slutet av maj till början av juni och sträcker söderut från mitten av juli till augusti.

Litteratur
Se efter rapporten om sibirisk tundra- pipare.

Bertil Rahm
Bertil Rahm

• • • • • • • • • • • • • • •

Händelseförföljning
Fågeln visade sina karakteräner på plats. Efter en timmes obsonade jag hoppades att den skulle lyfta, men fastnat för -ja just det- att se något mer. Från början hade jag perfekt siddjus från väster, men mot slutet av tiden drog tjocka dimmeln in från nordost och slutligen började det dogregna. Jag äkte då och slog larm, men eftersom det blivit så pass mörkt bestände vi träff i gryningen dagen därpå istället.

Eftersöket
I gryningen den 27:e september var vi sju skädare som letade efter tundrapiparen. Eftersom den mest stod i sovställning och inte verkade så flygvillig kvällen innan, trodde vi att den skulle vara kvar. Men tyvärr kunde vi inte hitta den. Portfarande fanns ca 25 kärrsnäppor, två kustpipare och en st strandpipare kvar (samma som dagen innan?) men tundrapiparen och några kärrsnäppor var borta. Som tröst upptäckte vi dock två adulta smäckningar och sedan ytterligare två juvenila i Jan Mattssäumen. Häckning?

Lite senare på förmiddagen kom ytterligare skädare på jakt efter tundrapiparen, men den var och förblev borta. De övriga vadarna försvann också stegvis och mot kvällen var dammen tom på vadare.

Beskrivning
Piparen var alltså stor som en kastsnäppa och tydligt mindre än både kust- och ljunghippare. Dräkten var lik ljungpipare (juv/vinter) med

Piparen tog några raskar steg upp ur gropen och visade sig då vara påfallande långbent. Den gick ibland och sökte föda på typiskt piparmanér men stod mest stilla i sovställning. Vid ett tillfälle putsade den sig flitigt i flera minuter och sträckte då ut vingarna snett uppåt några gånger. När kustpiparna lätt eller när strandpiparen och några kärrsnäppor landade alldelens intill den, reste den upp sig i "brushaneställning".

Den blev då mycket högst och stod så långa stunder.

Jag kunde inte komma närmare för bättre obsavstånd eftersom slammet inte höll att gå på. Hade jag försiktigt gått fram från östra sidan hade jag fått kraftigt motljus. Det gjorde att jag inte kunde stöta fågeln sträckt vidare. Dessutom sägs en st strandpipare och två kustpipare. Jag äkte ner till vallen i södra delen av Höjärn.

Första fynd: Sibirisk Tundrapipare

Bertil Rahm

Inledning

Under mitten av september 1989 var det ganska dålig fart på vädersträcket vid Höjärn, Grängesberg, trots "rätt" väder och vind. Från den 19:e tog det dock ny fart med rätt höga dagisnoteringar av framförallt Kärrsnäppa (30 - 110 ex.).

Tisdagen den 26:e var en mulen dag. Vinden kom från nordost och det var flera regnskurar. Jag gjorde