

## Fågelnotiser från Pajala.

I häfte 4, 1919 af Fauna och Flora hade jag nöjet rapportera fyndet af en riporrtrupp från en trakt c:a 6,5 mil norr om Pajala. Ungefär ett år efter detta fynd eller närmare bestämt i januari 1920 påträffades ännu en dylik bastard, denna gång söder om Pajala. Som fyndorterna ligga på omkring 8 miles afstånd från hvarandra tillhöra fåglarna med all sannolikhet olika kullar. Det först påträffade exemplaret har strupen, halsens sidor, bröstet, magen och undergumpen helt hvita, endast i kräfrakten finnas en del svarta dun, dock föga framträdande, delvis täckta som de äro af hvita. Det senare exemplaret har betydligt mera svart i sin dräkt, i synnerhet är detta i ögonen fallande å kräfrakten, som markeras af en stor halfmånformig svart fläck. Ryggpartierna äro hos båda individerna vattrade i svart, grått och hvitt och öfverensstämma tämligen väl. Den sist anträffade tuppen är ett stort och kraftigt exemplar i motsats till den förre, som både till färg och storlek mera påminner om en ripa.

För övrigt kunna nämnas några för Pajalatrakten sällsynta fåglar, skjutna hösten 1919; *storskarf* och *gråtrut*, båda i Pajala by, samt *händelkorsnäbb* i närheten af Kangos by.

I samband med under hösten 1919 och sedermera under sistlidne år observerad riklig förekomst af sorkar, kunna en del iakttagelser rörande förekomsten af vissa ugglearter möjligen påräkna intresse. Så t. ex. observerades hökugglan och pärlugglan påfallande ofta. Jordugglan, som af mig icke iakttagits här sedan min hitkomst 1915, sågs sistlidne år i ett flertal exemplar, af lappuggla gjordes ett bofynd med 4 starkt rufvade ägg den 3 juni 1920 i trakten af Anttis, samt den 17 juni s. å. sågs en sparfuggla med 5 flygga ungar å kronoparken Vinsa i Tärendö socken.

Det vill sålunda synas som om frekvensen af åtminstone de mest typiska sork- och lemmelätarna bland våra ugglor, skulle tydligt påverkas afven af det relativt obetydliga tillskottet i kosthållet (jämfört med den oerhörda tillgången på föda under ett lemmelår) som en mera lokalt begränsad sorkökning skänker.

Pajala i februari 1921.

Ragnar Tjernberg.

## Kungsfiskaren i norra Nerike.

Hösten 1919 inköptes till Karolinska läroverkets i Örebro museum en kungsfiskare (*Alcedo ispida*) från Ramsbyttan i Kils socken, Nerike. I kilens in i Västmanland skjutande nordspets är den gamla bruksegendomen belägen, och torde därför fyndorten vara den hittills nordligaste för arten och kan indicera dess framträngande norrut. Fågeln hade under sommaren 1919 påträffats död af inspektör T. LANGE i ett fisknät, utlagdt i Ramsjön strax intill egendomen.

J. E. Ljungqvist.

## Snösparfven

har under senare hälften af februari 1921 synts i en mycket stor flock i Hjälmarkanten intill Örebro.

J. E. L.

Den fö



antalet a  
uppgår  
detta ta  
LINNÉ &  
Skånes  
sång. oc  
flykter t  
hänseen  
reste S  
i Lund  
JOHAN  
ling Pr  
viktiga  
Em  
genom