

Vid Hjalstaviken, Uppland, iaktogs 24—25 mars ett ex., som senare försvann. Vid Dannemorassjön i norra Uppland hittade jag rester efter 3 ungfåglar; fjäderresterna tillvaratogs.

S.-E. FÖRSELLUS.

Vid Garnsviken i Uppland iaktogs 23 maj 2 ex., troligen ett par. Vid Barkarö-viken N om Kungsör sågs 4 juni 3 ex. samtidigt.

G. SVÄRDSON.

Vid Ekasjön, Estuna s:n, Uppland iaktogs på våren en poande hanne. Fanns där även 1941—42.

T. ANDERSSON.

I slutet av juni sågs ett ex. på Kungsängen, Uppland.

S. BANÉR.

2 ex. iaktogs i veckan efter pingst på en lokal i Fläckebo s:n N om Västerås.

F. VON KNORRING.

I Närke sågs den på våren och försommaren på ett antal platser. Första ex. syntes vid Oset 29—30 maj på sträck söderut. I början av juni iaktogs den vid Vintrosa, även där på södersträck, vidare vid Sticksjö i Glanshammars s:n, Resta by i St. Mellösa s:n, Karlslunds kyrka, och Ulriksberg NO om Örebro. Vid Mosjön och Kvismaren häckade den rätt talrikt, medan förra året knappt ett enda ex. iaktogs. Ett. ex. sågs slutligen vid Oset 15 nov.

E. ROSENBERG.

Utom dessa iakttagelser föreligger ännu en från Öland, där U. POSS och C. RAMEL funno den häckande vid Petgårde (Våra Fåglar i Norden, del 2 1943). — På några av dessa lokaler förekommer jordugglan kanske varje år, om också starkt växlande i antal, men man har anledning anta, att den på de övriga ej uppträtt åtminstone under de närmaste åren före sommaren 1943. Förhållandet är av intresse i belysning av att 1943 var ett mycket dåligt gnagareår inom artens häckningsområde i Lappland och närliggande landskap. Några meddelanden från dessa trakter bekräfta också, att, som väntat var, detta märktes på förekomsten av ugglor och andra arter. Ingenjör BERTIL SMÅLANDER skriver sålunda: »Inom de trakter av Stensele- och Tärnafjällen där jag denna sommar hade förrättningar påträffades under 2 månaders tid ej en enda fjällemmel, ej heller syntes en enda jorduggla till inom de stora fjäll- och myrområden jag genomströvade. — I nämnda fjällområden ha alltid jorduggla funnits och speciellt på de båda lågfjällen Stora och Lilla Bläckfjället på gränsen till Sorsele s:n. — även fjällvråken (*Buteo lagopus*) lyste med sin frånvaro, stenfalken (*Falco columbarius aesalon*) och ryska vråken (*Buteo b. vulpinus*) voro sällsynta under år 1943, allt givetvis beroende på att ej tillgång på föda fanns i tillräcklig mängd. — Däremot påträffade jag ett jordugglepar inom Lycksele s:n, närmare bestämt mellan Söderby och Kroksjö byar, i närheten av de s. k. Doliasjöarna. I dessa trakter fanns, om tillgången än var ringa, vatten- och åkersork. Kring Doliasjöarna på de stora myrvidderna har alltid jordugglan häckat ävensom flera par av blå kärnhök

(*Circus cy*
S. HEDEB
såg en ku
han fått
ex. har i
1943, fan
men året
ligen blot
vråken, s
Anmärk
ugglor på
individer,
ordinarie
antyda v
lokalerna
I den må
ur tidssy

2. N

Vid fär
augusti 1
förlagt til
örnen vid
flög den
tallskog,
och vilke
ogärna lä
ningsplat
Till slu
sjö som c
tallskogen

På en
flera år.

Ett bo
1943 i tr
ett jordh
något rov
gråsparv
enstaka t