

FÅGELRAPPORTER FRÅN VÄSTERÅS KOMMUN 1.10-31.12

Daniel Green

Asköviken

Någon större ornitologisk verksamhet har inte förekommit i området under perioden, varför heller inte många rapporter kommit in. Årets sista blå kärrhök sågs i alla fall jaga över ängarna i slutet på oktober. Den 24.10 uppehöll sig en juv havsörn vid viken. Några större ansamlingar av salskrake har inte noterats, men enstaka exemplar har setts under oktober och början på november. 8.11 sågs de sista brunänderna. Någoting vi ser positivt på är de till synes allt mer intensiva restaureringsarbetena som fortgått under hösten på ängarna direkt söder om bäcken.

Ängsö

Från den 5 november ända fram tills årsskiftet har som mest 2 hökugglor uppehållit sig på ön. (om hökuggla se vidare på "övriga delar")
Den 20 november sågs de första havsörnarna vilka var ett gammalt par. Till dags datum har bara ytterligare 1 havsörn (1 subad) setts i området. Vilket jämfört med förra året är ganska klent. Än värre är det med kungsörn, vilken bara rapporterats i en enda obs under perioden, den 25 december. Duvhökar har setts regelbundet och det är väl den rovfågel som hittills begagnat örnateln flitigast. Periodens enda rapporterade varfågel sågs den 25 december då också en sidensvans sågs. En art som annars verkligen lyst med sin frånvaro i år. Detta den goda römbärstillgången till trots. Några som istället tillgodogjort sig den födoreserven till fulla är trastarna. Björktrastar har setts i stora flockar i hela kommunen. Den största rapporterade flocken hyste flera tusen exemplar och innehöll samtidigt en hel del rödvingar. Så sent som den 18.12 sågs rödvingetrast på Ängsö. Korsnäbbar har setts rikligt under senhösten. Vad som erfars har det främst rört sig om den mindre arten. Varken gråsiskan eller grönsiskan har varit talrik under perioden. Speciellt gråsiskan har verkligen varit fåtalig. Först i december har småflockar börjat dyka upp.

Övriga delar av kommunen

Den stora hökuggleinvasionen är något som berört stora delar av kommunens befolkning. Rapporter har inkommit från privatpersoner, inte bara fågelskådare. Bl a från fyra tillfällen i Dingtuna. Dessutom centralt i hamnen, vid OBS stormarknad osv. Exakt hur många exemplar det kan ha rört sig om är omöjligt att säga nu, då långt ifrån alla har rapporterats än. Nog lär det väl vara rekord i alla fall ?

Senhöstens absolut remarkablaste fynd rör sig om en långflyttande insektsätare, nämligen tornseglaren, som observerades vid tre tillfällen i november. Senast den 11.11.

Från tre ner till en rörhöna har uppehållit sig vid Bryggargården i Svartån fram till 1:a veckan i december. På samma lokal fanns även enstaka skratt- och fiskmåsar till mitten på samma månad.

Den 17.12 upptäcktes en smådopping vid Ångkraftverket, Västerås hamn. Den har setts så sent som efter årsskiftet.

Heta rykten

Man kan undra om artjägarna i Stockholm har haft så taskigt med "rarrisar" på sistone att dom börjat fantisera ihop obsar. Eller om det kanske är så att västeråsarna är så inaktiva att dom inte ens vet vad det finns för fågel i sina egna hemmamarker. Hur som helst stockholms-"jägare" har i alla fall hört av sig till rapportkommitten och med andan i halsen frågat var exakt fjällugglan vid Asköviken finns. Ska man skratta eller packa ryggsäcken? Rapportkommitten gjorde det förstnämnda. Vi får väl se vem som egentligen får sista skrattet....

Daniel Green



REKOMMENDERAT

Under denna rubrik kommer i fortsättningen naturböcker, och då kanske främst fågellitteratur, att rescenseras. Det vore skoj om klubbens medlemmar hörde av sig till redaktionen om boknyheter som de vill rekommendera. Det behöver ej vara någon komplett kritisk granskning av innehållet. Det räcker med en kort beskrivning av det som boken behandlar och lite personliga kommentarer därtill.

Jag tänkte börja med en bok som inte helt passar in i ovan nämnda "ramar", nämligen Ulf Malmgrens, Västmanlands Flora (Stockholm, 1982). Dels behandlar ju boken blommor och den är ju inte heller helt purfärsk, men dess stora regionala värde och dess enorma innehållsrikedom (intressant även för icke västmanlänningar) gör att jag tycker det är befogat. Det skulle verkligen vara synd om någon intresserad skulle missa denna bok.